

e-mailkrantje



Computerclub 14 februari 2008 om 20.00 uur

Het thema van de maand februari : **Nieuwsgroepen**

Veel internetters denken dat 'het internet' alleen bestaat uit de miljoenen sites op het World Wide Web en e-mail. Dat is jammer, want er is nog zo veel meer. **Usenet** bijvoorbeeld: de moderne variant van de dorpspomp, waar in tienduizenden nieuwsgroepen gediscussieerd wordt over alle onderwerpen, die je maar kunt bedenken.

De nieuwsgroepen kan je dan ook gebruiken **om vragen te stellen** over Word, Excel, PowerPoint, muziek, film, eigenlijk over elk onderwerp.

Wat je post (vraagt) kan door iedereen gezien worden en iedereen kan er ook op reageren.

Bepaalde nieuwsgroepen worden gebruikt om niet alleen **teksten te versturen en te ontvangen, maar ook films, programma's, muziek** enz. Hier moet je natuurlijk opletten dat je handelt binnen de wettelijke bepalingen.

Het grote verschil tussen Usenet en BBS (ook wel "forum" genoemd) is dat er geen centrale server is bij Usenet. Usenet is een gedistribueerd netwerk dat continu gegevens uitwisselt met andere servers

Tijdens deze avond bekijken we wat je zoal nodig hebt om aan deze nieuwsgroepen deel te nemen. Het zijn allemaal legale en gratis programma's.

Computerclub 13 maart 2008 om 20.00 uur

Images maken Albert

Nieuwe cursussen:

Word 2007 : 10 lessen

Lessenreeks: Donderdagvoormiddag: 13, 20, 27 maart, 3, 10, 17, 24 april, 8, 15, 22 mei om 9.00 uur

Word is een tekstverwerkingsprogramma, en misschien wel het bekendste onderdeel van Microsoft Office.

Veel computergebruikers werken op één of andere manier wel met Word, bijvoorbeeld om brieven te schrijven, rapporten te maken of berichten te sturen. In deze cursus oefenen we de vaardigheden om goed en efficiënt met Word te werken.

Lesgever: Willy

Powerpoint 2003: 5 lessen

Lessenreeks: woensdagvoormiddag: 19, 26 maart 2, 9, 16 maart om 9.00 uur

Wil je je verslag van je vereniging op een leukere manier presenteren? Informatie doorspelen met foto's, grafieken, beelden en klank. Of wil je je 40-jarig huwelijksleven op een mooie manier presenteren aan je genodigden, leer dan PowerPoint.

Lesgever: Jan

Total commander (vroeger Windows Commander) : 5 lessen

Lessenreeks: Dinsdagnamiddag: 25 maart 1,8,15,22 april om 13.30 uur

Dankzij Total Commander wordt bestandsbeheer kinderspel. Voor wie veel in de weer is met bestanden en mappen is dit programma een onmisbaar stuk gereedschap. (Vroegere DOS gebruikers zullen hierin zeker de structuur van "Norton Commander" herkennen).

Het programma typeert zich door de verdeling van het venster in twee kleinere. In elk deelvenster kan een andere (of dezelfde) map zichtbaar worden gemaakt, waardoor alle bewerkingen van de ene map naar de andere veel overzichtelijker kunnen gebeuren dan in de klassieke verkenner. Aparte

instellingen laten toe om op een eenvoudige manier bepaalde bestanden te verbergen of juist zichtbaar te maken, al naargelang de toepassing vereist.

Het programma is shareware en kan gratis gedownload worden via internet, zelfs in het Nederlands!

Lesgever: Albert

Inschrijven voor de lessen kan vanaf nu !

Er komt een man bij de balie van de belastingdienst.

"Ik zou graag Ali willen spreken."

De medewerker van de belastingdienst zegt: "Ali, welke Ali?"

Waarop de man zegt: "Ali Baba wil ik spreken en snel !"

De medewerker van de belastingdienst antwoordt kordelig: "Hier werkt geen Ali Baba!"

De man antwoordt: "Dan wil ik graag een van de andere veertig rovers spreken!"

Diepenbeekse senioren hebben een forum, hier kunnen zij aan elkaar naar hartenlust informatie uitwisselen zo stond het in TENG van januari 2008.

Ben jij al een regelmatige bezoeker van het forum? Heb jij al een vraag gepost of een antwoord gekregen? Het is de moeite waard om het forum te bezoeken.

Hier is het adres:

<http://fonteintje-diepenbeek.espero-home.net/SMF/index.php>

Weet je niet hoe het moet, vraag de handleiding aan bij

albert.claesen@telenet.be

In 1.2.3 klaar



<http://www.dumpr.net/>

Probeer het maar eens

Steve Stevaert vindt op een Hasseltse rommelmarkt een uiteraard **gratis boekje over spiritisme**.

Hij neemt het mee, maar als hij het begint te lezen merkt hij al snel dat het niet over Bertje Anciaux gaat, maar wel over geesten oproepen.

Hij besluit dan maar zijn overleden grootmoeder op te roepen.

Net als de geur van de wierook hem iets te veel gaat worden, hoort hij zijn grootmoeder praten :

- Wie stoort er mij ?
 - Ik ben het, uw kleinzoon, grootmoe !
 - Aah Roberreke, dat is lang geleden !
 - Ja, grootmoe, maar ik heet nu wel Steve, dat klinkt wat moderner.
 - En Steve, verdiende gij goed uwe kost ?
 - Jaja, ik mag niet klagen, ik verdien dik in de miljoenen.
 - Ah, goed zo ! En hebde gij een schoon huis ?
 - Ja grootmoe, een heel schoon en groot huis.
 - Dat doet mij plezier, Steveke ! En nen hele schonen auto dan ook zeker ?
 - Ja grootmoe, nen hele dikke BMW uit de 7-serie, mèt chauffeur.
- Goed hè grootmoe ?
- Da's heel goed jongske ; ziet dan maar dat de socialisten niet aan de macht komen, want die gaan u dat allemaal afpakken !!!