

e-mailkrantje

't Fonteintje 10 jaar



Op 18 september vierden wij het 10-jarig bestaan van 't fonteintje .
Brigitte Holsteens gaf een overzicht over de werking van jaar tot jaar van de activiteiten aan de hand van een powerpoint-presentatie.

Er werd gestart op 17 september 1994.

Het huis gekend als voormalig schoolhuis van de gemeenteschool werd door schoolmeester Louis Vandersmissen omgedoopt tot seniorenhuis.



Dit ontmoetingshuis voor senioren was het idee van Raymond Willems die toen voorzitter was van de seniorenraad.
Samen met de toenmalige leden van de seniorenraad is hij hier toen met de werking gestart.

De eerste cursussen en activiteiten die plaatsvonden waren: bloemschikken, schilderatelier, vlechtwerk en netbalinitiatie, dit laatste kon uiteraard hier niet doorgaan maar in de sporthal.

De eerste cursussen werden allemaal gegeven, op één enkele uitzondering na, door vrijwillige medewerkers die aangetrokken werden door de bestuursleden van de seniorenraad.

In De Uitkrant werd al na 1 jaar de werking gepresenteerd naar alle inwoners van Diepenbeek.



Dit werd een heuse viering met opendeur op zaterdag en zondag in de vorm van een tentoonstelling en video van de werken van het voorbije jaar maar ook een kennismaking met nieuwe aanbod voor het volgende werkjaar dat aanving in september en liep tot met juni (zoals het nu nog is)



Bij elke start stonden er steeds nieuw cursussen en activiteiten op het programma inspeland op de nieuwe tendensen en op wat er leeft onder de 50-plussers om zo goed mogelijk in te spelen op de wensen en behoeften van de 50-plussers.



Tijdens het werkjaar 1997-1998 kreeg het seniorenhuis een nieuwe naam:

't Fonteintje, Ontmoetingshuis voor 50-plussers.

Als slot werden alle medewerkers bedankt die in de loop der jaren ingestaan hebben voor verschillende taken. En dat verdient een bloemetje



Tenslotte werd Jaak gehuldigd.

Zijn werk valt niet op omdat het altijd gedaan is omdat het zo vanzelfsprekend lijkt dat het huis in orde is – dat alles er is – dat er koffie is bij de vergaderingen – dat er een bloemetje op tafel staat – dat de verwarming werkt- dat alles goed afgesloten is.

Voor al datgene wat wij niet zien maar hij wel gedaan heeft.



Jaak dank u wel .

Na het slotwoord van de burgemeester kon ieder zich tegoed doen aan een glaasje of een koffie en dit werd zeker toegejuigd door de vele aanwezigen.



Seniorenportdag Maasmechelen

9 september 2004

Het was prachtig weer. Reeds voor 9 uur brachten bussen, auto's en fietsen de deelnemers naar het Sportcentrum.

Wegwijzers allerhande toonden de weg naar velerlei sporten. Van volksspelen met de sjoelbak, over korfballen, golfen en boogschieten. Voor de ligfietsen werd eerst naar je lengte gevraagd

om dan met de juist afgestelde fiets een toertje te maken. Vol overgave, misschien soms wat minder ritmisch, klonk de Afrikaanse percussie over het plein.

Een twintigtal sporten kon je uitproberen. Afrikaanse dansen en circustechnieken waren weer eens wat anders. Voor de karting in de namiddag waren de tickets vlug uitgedeeld.

Dan om half vier terug naar de grote tent voor koffie en vla. Even wachten op de tombola. Drie fietsen en ander sportmateriaal werden verloot.

Na een kort woordje door de afgevaardigden van de provincie, van de gemeente en van Bloso keerde iedereen moe en voldaan (zo zegt men dat toch) naar huis terug.

Spijtig dat zo weinig senioren van Diepenbeek de weg naar Maasmechelen vonden.



M.Dietvorst

Bezoek aan Concentra/ Het Belang Van Limburg

Woensdag, 13 oktober 2004

Vrijwel stipt vertrekken ongeveer twintig nieuwsgierige krantenlezers richting Beringen. Enkelen verlaten het rechte pad maar komen toch tot inkeer.

We krijgen door mevr. Greet Uyttebroeck een korte maar gestructureerde inleiding waarom “Beringen” gekozen werd als nieuwe vestigingsplaats. Dan een projectie over het reilen en zeilen van Concentra en het



gevolgd door een rondleiding in de magazijnen en de drukkerij.

Bij de tussenpauze wordt ons een drankje aangeboden. Het is nu 11.30 uur en de hel breekt los. Tegen een razend tempo worden +/- 40.000 kranten per persgroep gedrukt. Met vier groepen maakt dat dus een 160.000 kranten per uur!

Dat alles wordt computergestuurd verpakt en direct verzonden. Tegen de ochtend ligt uw krant in de bus of bij de dagbladhandelaar.

Diep onder de indruk vertrekken we rond 23.30 uur terug naar Diepenbeek. Nog een “Dank u” aan Ben Wolfs die dit voor ons geregeld heeft.

R.De Lamper





BOO!

BOO!